



Protestantse gemeente te Hoek

Zondagsbrief Zondag 5 juli 2020

Derde zondag van de zomer
Kleur: Groen

Voorganger:	ds. Saskia Ketelaar
Ouderling van dienst:	Henk Siersema
Orgel:	Akko de Feijter
Videowall:	Finie Herrebout
Koster:	Leen Dieleman

Waar de één bijna niet kon wachten, was het voor een ander nog te vroeg. Maar ... nu is het dan toch zover: we ontmoeten elkaar vandaag weer in ons kerkgebouw.

Natuurlijk, op gepaste afstand, met de nodige voorzorgsmaatregelen enz. Maar, het belangrijkste is dat we weer samen kunnen komen rondom de Bijbel. De kinderen zijn natuurlijk ook welkom; er is kinderkring. Vandaag is er ook weer een lector tijdens de dienst; Karel Jeddens. Welkom! We zijn blij dat de groep lectoren groter geworden is.

Natuurlijk blijven de erediensten digitaal te beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl. Ook later is deze dienst nog te beluisteren.

Heeft u niet de mogelijkheid om de dienst te beluisteren of kent u iemand? Laat het even weten, dan kan de dienst op papier bezorgd worden.

De kerkenraad wenst u gezegende diensten toe!

Deze zondag worden de bloemen met een hartelijke groet namens ons allen bezorgd bij Corry Siersema, Gladiolenlaan 6.

Omzien naar elkaar

Voor zover bij het maken van deze zondagsbrief bij de kerkenraad bekend, is dhr. Daan Haak afgelopen week opnieuw opgenomen in het ziekenhuis.

Namen van gemeenteleden die ziek zijn, thuis of in het ziekenhuis en namen van gemeenteleden waar de bloemen heen kunnen of een kaart gebracht kan worden, graag doorgeven aan één van de leden van de werkgroep pastoraat.

Namens het pastorale team, Ada Dieleman

Voordat de kerkdienst begint kunt u een collage zien van foto's die gemaakt zijn tijdens de kerkdiensten dat wij elkaar hebben gemist. De foto's zijn gemaakt door Finie Herrebout.

Akko speelt op het orgel, maar spijtig genoeg mogen we nog niet meezingen.

Orde van dienst

Thema: 'Hier vind je rust'

Orgelspel

Woord van welkom door de ouderling van dienst

Intochtspalm: Psalm 81

Nederland Zingt in de Oude Kerk te Maasland

Bemoediging – Groet

Inleidende woorden bij deze dienst

Kinderlied 'Mijn juk is zacht' Elly & Rikkert

Mijn last is licht en Mijn juk is zacht
Ik ben je schild en Ik ben je kracht

En Ik maak je vrij als een vogel die vliegt zonder gewicht,
want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht

Ik maak je los van alles wat je bindt
'k Geef jou het kleed van een koningskind

En Ik stel je hoog op de troon in Mijn koninkrijk van licht,
want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht

Kom dan bij Mij nu is het tijd
Spreid nu je vleugels uit en dans met Mij
Zing en wees blij, hier ben je vrij
Hier is je heil en je heerlijkheid

Want Ik til je uit boven elke pijn en heel de weg zal Ik bij je zijn
en Ik voer je veilig omhoog naar een heerlijk vergezicht,
want Zijn juk is zacht en Mijn last is licht
En is...

De kinderen gaan met het licht van de Paaskaars naar de kinderkring

o.l.v. Dagmar Elve

Gebed

Nieuwtestamentische lezing uit het Evangelie naar Matteüs:

Matteüs 11: 16 – 19 en 25 – 30

Lector: Karel Jeddens

Lied: U geeft rust in mijn ziel (door alles heen)

In een tijd van onrust komen kerken bij elkaar en zingen door alles heen

We luisteren en kijken naar een bijzonder lied gemaakt door meer dan 20 Nederlandse kerken.

U geeft rust, In mijn ziel
U geeft rust, U geeft rust in mijn ziel

De aarde kent uw grote kracht.
Uw stem heeft haar tot stand gebracht.
En ook de zee, zo woest en diep
wordt stil voor U, die alles schiep.

Door alles heen, door alles heen.
Heer, kijk ik naar U.
Door alles heen, door alles heen.
U geeft rust.
Door alles heen, door alles heen.
Heer, kijk ik naar U.
U geeft rust in mij.

Geef mij geloof dat niet bezwijkt,
ook als de twijfel groter lijkt.
De berg, zo groot en hoog voor mij
verdwijnt in zee, de weg is vrij.

Door alles heen, door alles heen.
Heer, kijk ik naar U.
Door alles heen, door alles heen.
U geeft rust.
Door alles heen, door alles heen.
Heer, kijk ik naar U.
U geeft rust in mij.

Kijk op, laat los, vertrouw op Hem.
De storm herkent nog steeds zijn naam.
U geeft rust in mijn ziel.

Overdenking

Orgelspel

Lied: 'Geef mij Heer mij los te zingen'

Lied 914

door ds. Saskia Ketelaar (zang) en Akko de Feijter (orgel)

Gebeden

Slotlied: 'Ga met God en Hij zal met u zijn'

Lied 416

Nederland Zingt in de Sint-Janskerk te Gouda

Uitzending en zegen

Aansluitend: 'Ubi caritas' (lied 568)

'Waar vriendschap en liefde is, daar is God'

Orgelspel

Collecte bij de uitgang: 50% voor kerk en Pastoraat

50% voor Kerk in Actie

**Na deze, toch wel bijzondere dienst,
bent u allen, op gepaste afstand van elkaar,
van harte welkom in de tuin van de kerk voor koffie, thee of fris**

Mededelingen

Collecteren in tijden van corona,

Vandaag is het mogelijk om uw gaven in de kerk te geven.

Bij het uitgaan van de dienst, collecte zakken worden nog niet gebruikt.

Uw gaven geven op de manier zoals de afgelopen maanden, blijft mogelijk.

- Eenmalig contant geld en/of collectebonnen in een envelop, te deponeren in de brievenbus van de kerk aan de Langestraat. Gelieve de envelop te adresseren aan: kerkrentmeesters protestantse gemeente Hoek.
U mag uw envelop ook afgeven aan ons op het moment dat we weer samen zijn in de kerk.
- Eenmalig een bedrag overschrijven op het rekening nummer van de kerk: NL13 RABO 0373 7431 49 t.n.v.: CvK protestantse gemeente Hoek.
Gelieve als omschrijving te vermelden: collecte corona periode.

Wij zullen het totaalbedrag als volgt besteden:

50% voor kerk en pastoraat, t.b.v. onze plaatselijke geloofsgemeenschap en
50% voor Kerk In Actie, t.b.v. onze medemensen in nood.

Bij voorbaat dank,
met vriendelijke groet, Wim

Bij de komende diensten

U kunt de kerkdienst om 10.00 uur beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl.

Zondag 12 juli verwelkomen we onze vorige predikant: ds. Arie van der Maas.
Er is na afloop van de dienst één collecte, deze is voor 50% bestemd voor Kerk en pastoraat en voor 50% voor Kerk in Actie.

Zondag 19 juli is er een nieuw gezicht in ons midden;
mevrouw Margreet Lucasse uit Axel hoopt die zondag bij ons voor te gaan.
Ook dan is de collecte bij de uitgang bestemd voor bovenstaand doel.

Komende weken

Open kerk! én Middaggebed

Het Middaggebed neemt vanaf 7 juli de draad weer op.

De kerk is zoals altijd iedere dinsdagmiddag open tussen 13.00 en 15.00 uur

Het Middaggebed vindt plaats om 13.15 uur.

We volgen de aanwijzingen en ontsmetten voortdurend zodat alles veilig blijft.

Er is koffie en thee en tijd voor een gesprek met afstand.

U en jij: van harte welkom!

Woensdag 8 juli: feestelijke afsluiting Kliederkerk

Week 28 en 29:

**kerk
in actie**

Actie Vakantietas

In samenwerking met



Solidariteitskas 2020

In juli houdt onze gemeente weer de jaarlijkse actie 'Solidariteitskas'.

In de Bijbel is het woord solidariteit slechts één keer te vinden. Die ene zin is echter zeer krachtig en veelzeggend.

“En houd de liefdadigheid en onderlinge solidariteit in ere.”

Door uw bijdrage aan de Solidariteitskas houdt u de onderlinge solidariteit tussen gemeenten in ere. Zo ondersteunen gemeenten elkaar om levendig en krachtig midden in de wereld te staan.

Terugkijken achter de gesloten deuren

Er zijn 15 zondagen op een rij kerkdiensten achter gesloten deuren gehouden. Al die keren mochten we rekenen op Finie Herrebout voor de technische ondersteuning. We blikken samen met hem terug op deze lange rij van bijzondere diensten:

De zondagse dienst begon voor Finie al op vrijdag. In de kerk ging hij op zoek naar de juiste balans en geluidssterkte. Ook controleerde hij daar of de juiste verzen wel in het lied staan. Op zondagochtend was hij als eerste aanwezig, opende de deuren en zorgde dat alles gereed lag tot en met het lintje bij de juiste Bijbeltekst. Als de dominee dan binnenstapte klonk het: “Kopje koffie, dominee?”

In het begin was het heel erg zoeken naar het geluid. Een microfoon die na drie weken voor een box werd gezet bleek de oplossing te zijn. Verder was de dominee bijzonder kritisch bij de YouTube filmpjes die werden geselecteerd want meestal is samenzang onverstaanbaar. De muziek werd steeds ‘intiemer’ zoals dat ook past bij kamermuziek. Ook voor het orgel ging Akko op zoek naar een speciale verbinding waardoor het bevrijdingsconcert op 5 mei mogelijk werd.

Op één van die eerste zondagen was een journalist en een fotograaf van de PZC op bezoek. Misschien heeft u het artikel gelezen in de krant. Eén zondag was er paniek; de dominee was laat vertrokken, stond voor een opgebroken spoorwegovergang en het wielerseizoen was begonnen. Bijna te laat en buiten adem stond ze nog net op tijd op de kansel.

Pasen was een bijzondere dienst waarbij Finie de Paaskaars naar binnen heeft gedragen. Die Paaszondag moesten we drie overluidens afkondigen maar het licht van de Paaskaars geeft hoop. Vanaf die zondag zorgde hij voor een plaatje op het grote scherm dat passend was bij het thema van de zondag. Thuis heeft u dat niet kunnen zien maar er is van elke zondag een foto gemaakt. We kunnen samen nog eens terugkijken.

Ook was er een zondag dat de koffiemachine ons in de steek heeft gelaten; de hele keukenvloer stond blank. Elke zondag werd samen met de ouderling van dienst koffie gedronken en geëvalueerd wat nog beter kon. De collecteopbrengsten werden uit de brievenbus gehaald en bloemen werden opgehaald om te worden bezorgd. We kijken terug op een intense periode waarin we samen klaar stonden om het beste er van te maken. We kijken verlangend uit om niet langer in een lege kerk te moeten zijn.

Uit: Kerk in Beeld, ons regionale kerkblad



Protestantse gemeente
te Hoek

Protocol erediensten vanaf juli 2020

Voor uw en onze veiligheid heeft de kerkenraad van de Protestantse gemeente te Hoek een gebruiksplan opgesteld voor het houden van erediensten vanaf juli 2020. Dit gebruiksplan is te vinden op de website, ligt in geprinte versie in het kerkgebouw en kan worden opgevraagd bij de scriba. Alle bezoekers van het kerkgebouw dienen zich hieraan te houden.

Binnenkomst kerkgebouw

U wordt welkom geheten door een coördinator, die u vraagt naar uw gezondheid. Heeft u coronagerelateerde klachten, dan mag u de dienst niet bezoeken. Vervolgens wordt uw naam genoteerd. Zo is per zondag bekend wie er in de kerkdienst is geweest. Dit i.v.m. een mogelijk contactonderzoek als 1 van de bezoekers ziek wordt. Deze gegevens worden zorgvuldig bewaard door de scriba. Uw handen worden ontsmet en dan zal een coördinator u daarna naar de garderobe en uw zitplaats brengen.

Eredienst

De kerkenraad heeft de ruimte veilig ingericht. Iedere bezoeker zit op 1,5 meter afstand van elkaar; huisgenoten mogen bij elkaar zitten. Een coördinator zal aangeven hoe u moet lopen en waar u kunt zitten.

Meezingen is niet toegestaan!

De verkorte liturgie –zoals steeds is gevolgd bij de online erediensten- wordt voorlopig voortgezet. Er wordt niet gecollecteerd met doorgeef-collectezakken, maar bij de uitgang vind u een collectebus. Overmaken of contant in de brievenbus blijft ook mogelijk.

Einde eredienst

Aan het einde van de eredienst geeft de ouderling van dienst instructies over het verlaten van de kerkzaal. Vervolgens zullen de coördinatoren aangeven wie de kerkzaal mag verlaten en via welke route.

Bezoekers aan erediensten beperken het gebruik van de toiletten zoveel mogelijk. In de toiletten zijn papieren handdoekjes, ontsmettingsmiddel en -tissues aanwezig

Kerkenraad Protestantse gemeente te Hoek

Website Protestantse gemeente te Hoek: www.pknhoek.nl
Ook op facebook zijn wij te vinden!

Voor meer informatie over Kerken en gemeenten die behoren tot de classis Delta:
www.gelovenindedelta.nl