



Protestantse gemeente te Hoek

Zondagsbrief Zondag 23 februari 2020

Zevende zondag na Epifanie
Kleur: Groen

Voorganger: dhr. Klaas Bos
Ouderling van dienst: Kees Biesheuvel
Organist: Joke de Putter
Koster: Patrick de Koning **Videowall:** Nelly Mol
Voor kinderen tot 4 jaar is er crèche

Omzien naar elkaar

Voor zover bij het maken van deze zondagsbrief bij de kerkenraad bekend, verblijft er niemand uit onze gemeente in het ziekenhuis.

We leven mee met hen die thuis zijn en zorgen hebben om hun gezondheid.

Namen van gemeenteleden die ziek zijn, thuis of in het ziekenhuis en namen van gemeenteleden waar de bloemen heen kunnen of een kaart gebracht kan worden, graag doorgeven aan één van de leden van de werkgroep pastoraat.

Namens het pastorale team, Ada Dieleman

De bloemen gaan met een hartelijke groet namens ons allen naar Egbert en Reina, Lovenweg 1.

Zij zijn donderdag 20-02-2020 getrouwd en we willen hen van harte feliciteren met deze bijzondere dag!

Bij de komende diensten

Zondag 1 maart, eerste zondag van de 40-Dagentijd hoopt om 10.00 uur Ds. Cor de Beun uit Brugge bij ons voor te gaan.

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor Kerk in Actie; voorjaarszending. Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor het plaatselijk kerkenwerk.

Woensdag 4 maart, Biddag voor Gewas & Arbeid, aanvang 19.30 uur.

Tijdens deze dienst zal onze eigen predikant, ds. Saskia Ketelaar voorgaan. Collecte tijdens de dienst is bestemd voor de plaatselijke diaconie.

Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor het plaatselijk kerkenwerk.

Wanneer u de dienst graag mee wilt vieren, maar als het lastig is om naar de kerk te komen, kunt u contact opnemen met Elly Tollenaar, tel. 0115-612914. Zij zal er voor zorgen dat u wordt opgehaald.

Orde van dienst

Orgelspel

Woord van welkom door de ouderling van dienst

Dienst van de Voorbereiding

Aansteken van de kaars voor de kinderkring door Kimberly de Koning

Intochtspesalm: Psalm 150: 1 en 2 (zo mogelijk staande)

Bemoediging en groet (daarna gaan allen zitten)

Zingen: 'Grote God, wij loven U'
Lied 413: 1, 2 en 3

Gebed van inkeer

Woorden van genade

Zingen: 'Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig' Lied 405: 1, 2 en 4

Dienst van het Woord

Gebed bij de opening van het Woord

Na het zingen van het **kinderlied** komen de kinderen naar voren.

Zingen: 'Kom mee naar voren allemaal'

Kom mee naar voren allemaal,
dan horen wij een nieuw verhaal.
't Vertrouwde boek zal open gaan en wijst ons de richting aan.
Halleluja, klinkt ons lied. Loof de Here, die ons ziet.
Halleluja, Hij vergeet ons niet.

melodie: 'De Wielewaal'
tekst: ds. Saskia Ketelaar

Met de kinderen

De kinderen in de basisschoolleeftijd gaan, met het Licht van de Paaskaars naar de kinderkring o.l.v. Marinka Mahu.

Zingen: 'Uw woord omvat mijn leven' Lied 119a: 1

Schriftlezing: Johannes 2: 1 – 12 lectrice: Corry Siersema

Zingen: 'God, laat mij nooit verliezen' Lied 119a: 4

Uitleg en Verkondiging 'De bruiloft te Kana'

Meditatief orgelspel

Zingen: 'Wij willen de bruiloftsgasten zijn' Lied 525
De bruiloft te Kana

de kinderen komen terug in de kerk

Dienst van Gaven en Gebeden

Inzameling van de gaven onder orgelspel

De collecte is bestemd voor Kerk in Actie; Binnenlandsdiaconaat, Hulp voor mensen zonder papieren.

In Nederland verblijven enkele tienduizenden migranten zonder verblijfsvergunning.

Zij hebben nauwelijks rechten en leven vaak onder moeilijke omstandigheden. Mensen zonder papieren mogen niet werken en hebben geen recht op sociale voorzieningen.

Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven zoals de Pauluskerk in Rotterdam, Villa Vrede in Utrecht en het Wereldhuis in Amsterdam die ongedocumenteerden helpen met informatie, advies en scholing. Ze kunnen er ook terecht voor een warme maaltijd, worden geholpen met ingewikkelde post en als er een medisch probleem is.

Met uw bijdrage aan de collecte steunt u Kerk in Actie in haar werk voor deze kwetsbare mensen in onze Nederlandse samenleving.

Van harte aanbevolen.

Gebeden – dankgebed – voorbede – stilgebed – gezamenlijk 'Onze Vader'

Heenzending en Zegen

Slotlied: 'Zegen ons, Algoede' Lied 415 (zo mogelijk staande)

Uitzending en Zegen

Aansluitend zingen 'Amen' (Lied 431c)

Orgelspel,

Collecte bij de uitgang bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk

Mededelingen

Dank!!

Zondag 16 februari is de eerste actie gehouden voor ons nieuwe project **'Delta voor Indonesië'**.

Na de positieve en betrokken gemeentemorgen was er voor iedereen een kop soep (tegen een vrijwillige bijdrage). Ook kon er soep mee naar huis genomen worden. Boven verwachting zijn alle liters opgegaan. Waarvoor hartelijk dank!

De opbrengst bedroeg ruim € 160,00.

Nelly Mol heeft deze keer voor de soep gezorgd.

Omdat de belangstelling zo groot was, zal ze zorgen dat er ook deze zondag, 23 februari, (ingevroren) erwtensoep klaar staat om mee te nemen.

Voor € 3,00 heeft u al een emmertje met een halve liter, één liter soep kost € 5,00.



40-Dagentijd 2020

Woensdag 26 februari is het As-woensdag en begint de 40-Dagentijd.

Nog 40 dagen (de zondagen uitgezonderd) en dan is het Pasen.

Op de statafel aan de ingang van de kerkzaal liggen 40-Dagentijdkalenders. Zowel voor volwassenen als voor kinderen.

Mooie boekjes met o.a. vragen, teksten en spelletjes om eventueel samen met uw (klein)kinderen op weg te gaan naar Pasen.

Het thema van de kalenders is 'Sta op' (volw.) en 'Een teken van Leven' (kind).

Zondag 1 maart is de eerste zondag van de 40-Dagentijd.

Vanaf die zondag zal er een tafel staan met daarop een gedicht, een tekst, een tekening, of wat dan ook wat voor u van betekenis is voor de 40-Dagentijd. Misschien zoals we het vieren of misschien iets dat te maken heeft met uw eigen '40-Dagentijd'.

Iedereen is van harte uitgenodigd om deze tafel te 'vullen'.

Er liggen dan ook kunstkaarten op de tafel.

Voor € 1,00 een bijzonder mooie kaart, om naar iemand te sturen die wel een beetje extra aandacht kan gebruiken

Bij de komende weken

Open Kerk en Middaggebed

Dinsdag 25 februari is de kerk weer geopend van 13.00 uur tot 15.00 uur. Rond 13.15 uur wordt het Middaggebed gehouden. Henk Siersema zal het gebed leiden, daarna is er alle tijd voor gesprek. Allen van harte welkom.

Woensdag 4 maart: Kliederkerk 12.00 uur – 15.00 uur

Voor alle kinderen van groep 3 t/m 6 van de basisschool
Meer info: ds. Saskia Ketelaar, Marinka Mahu, Cor-Elli de Bruijn

Woensdag 11 maart: In Gesprek! Mevr. Heleen Pasma –

Bijbelboek Esther met alle ins en outs.

Over de vraag wat de betekenis is *van* en wat je kunt doen *op* de plaats waar je bent terechtgekomen.

Wat is je aandeel in het "heel-maken van de wereld" (boek Rabbi Jonathan Sacks, zeer aanbevolen!).

Locatie: ontmoetingsruimte van de kerk
Tijdstip: aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur
Info: Corry Siersema of Cor-Elli de Bruijn



Donderdag 12 maart: Wereldmaaltijd

Ook dit jaar wordt tijdens de 40-Dagentijd, de Wereldmaaltijd georganiseerd. Een sobere maaltijd, waarvan de opbrengst zo veel mogelijk naar de projecten gaat van Kerk in Actie.

Iedereen van harte welkom!

aanvang 18.00 uur, zaal open vanaf 17.30 uur
volwassenen € 10,00, kinderen t/m 12 jaar € 5 (exclusief drankjes)
de intekenlijst ligt op de tafel aan de ingang van kerkzaal

Website Protestantse gemeente te Hoek: www.pknhoek.nl
Ook op facebook zijn wij te vinden!

Voor meer informatie over Kerken en gemeenten die behoren tot de classis Delta:
www.gelovenindedelta.nl