



Protestantse gemeente te Hoek

Zondagsbrief Zondag 24 november 2019 Gedachteniszondag Kleur: Groen

Voorganger:	ds. Saskia Ketelaar
Ouderling van dienst:	Ada Dieleman
Organist:	Akko de Feijter
Koster:	Ko Dees
Videowall:	Andrea van Hermon
Voor de kinderen tot 4 jaar is er crèche	

Tijdens deze bijzondere zondag, de Laatste Zondag van het Kerkelijk jaar worden de namen genoemd van hen die het afgelopen jaar zijn overleden.

Bij de liturgische bloemschikking, gemaakt door Mattie de Schepper:
Naar aanleiding van het slotwoord van het gedicht dat in de orde van dienst staat vermeld, heb ik geprobeerd de tekst te verbeelden.
Het stuk beneden rechts een hand waaruit we ontvangen maar ook los mogen/moeten laten, in het hart de pop van de vlinder, het hart en de hartjes naar de vlinder, de weg van de liefde.

De bloemen gaan met een hartelijke groet namens ons allen naar Ko en Janneke de Bruijn-de Zeeuw, Pattistpark 149, Terneuzen.

Omzien naar elkaar

Voor zover bij het maken van deze zondagsbrief bij de kerkenraad bekend, verblijft er niemand uit onze gemeente in het ziekenhuis.
We leven mee met hen die thuis zijn en zorgen hebben om hun gezondheid.

Namen van gemeenteleden die ziek zijn, thuis of in het ziekenhuis en namen van gemeenteleden waar de bloemen heen kunnen of een kaart gebracht kan worden, graag doorgeven aan één van de leden van de werkgroep pastoraat.

Namens het pastorale team, Ada Dieleman

Na de dienst is iedereen van harte welkom om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie, thee of glas frisdrank.

Bij de komende dienst

Zondag 1 december, Eerste zondag van Advent, hoopt om 10.00 uur mevr. Liesbet van Gysegem uit Anderlecht voor te gaan.

Tijdens de weken van Advent zal er weer op meerdere manieren aandacht zijn voor deze tijd van 'voorbereiding op het Kerstfeest'.

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor de plaatselijke diaconie.

Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor het plaatselijk kerkenwerk.

Bij de komende weken

Open Kerk en Middaggebed:

Zoals elke week is dinsdag de kerk geopend vanaf 13.00 uur.

In samenwerking met de Gereformeerde Kerk (v) vindt om 13.15 uur het Middaggebed plaats in de Dagkapel.

De kerk en ontmoetingsruimte blijft daarna tot 15.00 uur open.

Er is koffie en thee en altijd tijd voor een gesprek.

Dinsdag 26 november leidt Henk Siersema het middaggebed.

U en jij: van harte welkom!

Woensdag 27 november: 'In Gesprek!'

Kanaänitische mythen en de bijbel.

Lezing door ds. Nel Roggeband

Locatie: Ontmoetingsruimte van de kerk, 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur

Voor informatie: Corry Siersema of Cor-Elli de Bruijn

Vrijdag 29 november: Samenzang met liederen van Johan de Heer, Orgelbegeleiding: Akko de Feijter

M.m.v. een mannen zanggroep o.l.v. Mw. Willy van Zweden, dhr. Jacob Servaas als vriend van Joh. de Heer en Atiette Robinson op dwarsfluit.

Toegang gratis, collecte voor het werk van de Stichting Mercy Ships.

Aanvang 19.30 uur, kerk open vanaf 19.00 uur

Dinsdag 10 december: Eethoek voor alleenstaanden

verdere info volgt

Woensdag 11 december: Kliederkerk, voor groep 3 t/m 6 van de basisschool

Donderdag 12 december: Kerkenraadsvergadering, aanvang 19.30 uur

Website Protestantse gemeente te Hoek: www.pknhoek.nl

Ook op facebook zijn wij te vinden!

Voor meer informatie over Kerken en gemeenten die behoren tot de classis Delta:

www.gelovenindedelta.nl