



Protestantse gemeente te Hoek

Zondagsbrief
Zondag 17 november 2019
Kleur: Groen

Voorganger: dhr. Robert Goemaere
Ouderling van dienst: Henk Siersema
Organist: Connie van Hermon
Koster: Ko Dees
Videowall: Karina Wolfert
Voor de kinderen tot 4 jaar is er crèche

De bloemen gaan met een hartelijke groet namens ons allen naar Mevr. Kousemaker, Keizerstraat 24.

Omzien naar elkaar

Voor zover bij het maken van deze zondagsbrief bij de kerkenraad bekend, verblijft er niemand uit onze gemeente in het ziekenhuis.

We leven mee met hen die thuis zijn en zorgen hebben om hun gezondheid.

Namen van gemeenteleden die ziek zijn, thuis of in het ziekenhuis en namen van gemeenteleden waar de bloemen heen kunnen of een kaart gebracht kan worden, graag doorgeven aan één van de leden van de werkgroep pastoraat.

Namens het pastorale team, Ada Dieleman

Bij de komende dienst

Zondag 24 november is het de Laatste Zondag van het Kerkelijk jaar.

Tijdens deze bijzondere zondag worden de namen genoemd van hen die het afgelopen jaar zijn overleden. De dienst begint om 10.00 uur. Onze eigen predikant, ds. Saskia Ketelaar hoopt hierin voor te gaan. De collecte tijdens de dienst is bestemd voor de Protestantse Kerk in Nederland; Pastoraat, bij de uitgang voor het plaatselijk kerkenwerk.

Open Kerk en Middaggebed:

Zoals elke week is dinsdag de kerk geopend vanaf 13.00 uur. In samenwerking met de Gereformeerde Kerk (v) vindt om 13.15 uur het Middaggebed plaats in de Dagkapel.

De kerk en ontmoetingsruimte blijft daarna tot 15.00 uur open.

Er is koffie en thee en altijd tijd voor een gesprek.

Dinsdag 19 november leidt Cor-Elli de Bruijn het middaggebed.

U en jij: van harte welkom!

Orde van dienst

Orgelspel

Woord van welkom door de ouderling van dienst

Dienst van de Voorbereiding

Aansteken van de kaars voor de Kinderkring door Jonie Rijksen

Intochtslied: Psalm 98: 1 en 3 (zo mogelijk staande)

Bemoediging en Groet

Zingen: 'Loof God, die zegent al wat leeft'
Lied 273: 1 en 2

Gebed van verootmoediging en schuldbelijdenis

Zingen: 'Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht' Lied 834: 1 en 2

Verkondiging van Gods Genade

Zingen: 'Heb dank, o God van alle leven' Lied 315: 1

Kyriëgebed

Glorialied: 'Beveel gerust uw wegen' Lied 904: 1 en 2

Dienst van het Woord

Met de kinderen

Wij zingen het kinderlied: 'Kom mee naar voren allemaal'

melodie: 'De Wielewaal'
tekst: ds. Saskia Ketelaar

Kom mee naar voren allemaal,
dan horen wij een nieuw verhaal.
't Vertrouwde boek zal open gaan en wijst ons de richting aan.
Halleluja, klinkt ons lied. Loof de Here, die ons ziet.
Halleluja, Hij vergeet ons niet.

De kinderen in de basisschoolleeftijd gaan, met het Licht van de Paaskaars
naar de kinderkring o.l.v. Daniëlle Rijksen

Gebed bij de opening van het Woord

Lezing: Spreuken 3: 13 – 19

lectrice: Jenny Wilson

Zingen: 'Een rijke schat van wijsheid' Lied 313: 1

Lezing: Matteüs 11: 25 – 30

Zingen: 'O Gij die wilt ontmoeten' Lied 313: 5

Verkondiging

Orgelspel

Zingen: 'Laat de woorden die we hoorden' Lied 422

de kinderen komen terug in de kerk

Dienst van Gaven en Gebeden

Inzameling van de gaven onder orgelspel

De collecte is bestemd voor het plaatselijk jeugdwerk

Gebeden, Dankgebed – Voorbede – Stil gebed – gezamenlijk 'Onze Vader'

Heenzending en Zegen

Slotlied: 'Ga met God en Hij zal met je zijn' (zo mogelijk staande)
Lied 416: 1

Uitzending en Zegen

Aansluitend zingen Amen, amen, amen (lied 431c)

Orgelspel,

Collecte bij de uitgang bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk

**Na de dienst is iedereen van harte welkom in de ontmoetingsruimte
voor koffie, thee, fris én een traktatie.**

**Vandaag zijn er twee jarigen in ons midden, Saskia en Daniëlle,
zij willen dat graag met ons vieren!**

Bij de komende weken

Vrijdag 22 november: Meet & Eat

Woensdag 27 november: 'In Gesprek!'

Kanaänitische mythen en de bijbel.

Aan het bijbelse paradijsverhaal liggen Kanaänitische mythen ten grondslag. Oude kleitabletten bevatten een oerversie van het verhaal van Adam en Eva. Samen met andere oudoosterse mythen droegen zij bij aan de vorming van de bijbelse verhalen over schepping, paradijs en zondvloed.

De nauwe verwantschap tussen de Kanaänitische en bijbelse verhaaltradities laat zich niet alleen in de taal zien, maar onder andere ook in de gedeelde naam voor de scheppergod (El).

Hoewel de overeenkomsten groot zijn, maakten de bijbelschrijvers hun eigen, scherpe keuzes. In de bijbelse tekst wordt de mens zelf verantwoordelijk voor de keuze tussen goed en kwaad. Niet langer is de mens een speelbal van de goden.

Lezing door ds. Nel Roggeband

Locatie: Ontmoetingsruimte van de kerk

Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur

Voor informatie: Corry Siersema of Cor-Elli de Bruijn

**Vrijdag 29 november: Samenzang met liederen van Johan de Heer,
Orgelbegeleiding: Akko de Feijter**

M.m.v. een mannen zanggroep o.l.v. Mw. Willy van Zweden, dhr. Jacob Servaas als vriend van Joh. de Heer en Atiette Robinson op dwarsfluit.

Toegang gratis,

er zal worden gecollecteerd voor het werk van de Stichting Mercy Ships.

Aanvang 19.30 uur, kerk open vanaf 19.00 uur

Website Protestantse gemeente te Hoek: www.pknhoek.nl

Ook op facebook zijn wij te vinden!

Voor meer informatie over Kerken en gemeenten die behoren tot de classis Delta:

www.gelovenindedelta.nl

Medelingen

Dank!

Afgelopen zaterdag 9 november is de HIGH TEA gehouden. Deze is georganiseerd door de Werkgroep Diaconaat en ZWO. De opbrengst is 447,50 Euro, en is bestemd voor ons project ZEELAND voor PAKISTAN.

We bedanken onze deelnemers, sponsors en natuurlijk ons geweldig 'Bak-team' voor deze smakelijke en gezellige middag.

Gedenken

Zoals u in 'de Hoeksteen' heeft kunnen lezen ligt er in de kerk een boek met daarin de namen van gemeenteleden die sinds het kerkelijk jaar 2016 – 2017 zijn overleden. Kees Jansen schrijft deze namen op een zeer zorgvuldige manier in het boek.

De 'levensboom' waarop een wit steentje gelegd zal worden op het moment dat iemand overlijdt, is inmiddels ook klaar.

Kees Biesheuvel heeft de boom ontworpen en gemaakt. Hij schrijft u daarover het volgende:

Beste gemeenteleden,

Zeer recent is na noeste arbeid de gedachtenisboom in onze kerk geplaatst.

Deze boom biedt ruimte aan een gedachtenis-steen voor een overleden gemeentelid.

Ik wil graag een korte uitleg geven over gedachten en ideeën bij deze boom.

Hij is gemaakt uit schijven van een es die rondom Hoek is gegroeid.

De schijven vertegenwoordigen het voltooide afgeronde leven, waarin de jaarringen zichtbaar zijn. Het is daarom een boom zonder blad.

In sommige schijven tel je veel jaren in andere weinig, sommige zijn voorspoedig gegroeid, anderen veel minder.

Geen van de schijven is gelijk aan een andere, niet in diameter, niet in lengte.

De schijven zijn ook niet perfect. Er zitten knoesten aan, scheurtjes in, soms aangetast door weer of ziekte.

Hierin herkennen we onszelf.

We hebben gekozen voor de plaats bij het orgel omdat daar vaak de kist wordt opgesteld.

De gedachtenis-steen blijft achter op de boom en de overledene staat bijgeschreven in het bijhorende boek. Op de zondag eind november, de Laatste Zondag van het Kerkelijk jaar, wanneer we de overledenen herdenken, wordt het steentje aan de familie meegegeven.

Met vriendelijke groet ,
Kees Biesheuvel

