



Protestantse gemeente te Hoek

Zondagsbrief
Zondag 7 april 2019
Kleur: Paars

5^e Zondag van de 40-Dagentijd

Voorganger: ds. Arie van der Maas, Wemeldinge
Ouderling van dienst: Ko Dieleman
Organist: Connie van Hermon
Koster: Finie Herrebout
Video Wall: Kees Biesheuvel

De bloemen gaan met een hartelijke groet namens ons allen naar
dhr. en mevr. Boerman in Vremdieke

Omzien naar elkaar

Voor zover bij het maken van deze zondagsbrief bij de kerkenraad bekend,
verblijft er op dit moment niemand uit onze gemeente in het ziekenhuis.
Mevr. Pijpelink-Durinck wordt de komende week opgenomen in het UZ in
Gent.

40-Dagentijd – Een nieuw begin

We leven toe naar Pasen, het feest van een nieuw begin.

Nog maar 2 weken, want vandaag is het de vijfde zondag van de
40-Dagentijd waarbij we stil staan bij de weg die Jezus ging en bij mensen
dichtbij en veraf voor wie een nieuw begin soms heel moeilijk is.

Voorin de kerk staat er tijdens deze periode een **liturgisch bloemstuk**,
elke week wordt het een beetje verder opgebouwd.

Er komt een kruisje bij op de 'weg naar boven' en vandaag ook een kaarsje,
dat voor ons een licht op mag gaan om in eenvoud te leven.

Aan het begin van de dienst wordt hierbij een korte tekst uitgesproken

Met de **kinderen** horen we wat er nodig is voor een nieuw begin.

Keuzes maken, Wakker worden, Geduld, Vergeven en vandaag is het thema
'Teruggeven'

Bij de **collecte** is er aandacht voor de projecten van Kerk in Actie,
vanmorgen is dat: 'een nieuw begin voor weeskinderen in Rwanda.

Orde van de dienst

Orgelspel

Woord van welkom door de ouderling van dienst

Bij de liturgische schikking:

Laat ons een licht opgaan om in eenvoud te leven

Dienst van de Voorbereiding

Aansteken van de kaars van de Kinderkring door Elianne Wolfert

Intochtspalm: Psalm 43: 1 en 3

(zo mogelijk staande)

Moment van Stilte en Inkeer

Bemoediging en Groet

(daarna gaan allen zitten)

Zingen: Psalm 43: 5

Gebed

Zingen: 'Jezus, om uw lijden groot'
Lied 558: 1, 2, 5, 6 en 7

Dienst van de Schriften

Gebed bij de opening van het Woord

Met de kinderen

Tijdens deze periode van de 40-Dagentijd werken we met de kinderen met het project 'Een nieuw begin' van Kind op Zondag.

Het thema voor deze vijfde zondag is: '**Teruggeven**'

Wij zingen het projectlied van Kind op Zondag:

'Wij bidden om een nieuw begin'

Wij bidden om een nieuw begin, een nieuw begin van leven,
God stuur ons toch uw wereld in om liefde door te geven.

'Zorg voor mijn wijngaard, geniet er maar van.
Ik krijg mijn deel, vind je dat een goed plan?'
Dat zei een man, maar wat kreeg hij een spijt.
want na een tijd was hij alles kwijt.

Wij bidden om een nieuw begin, een nieuw begin van leven,
God stuur ons toch uw wereld in om liefde door te geven.

De kinderen in de basisschoolleeftijd gaan, met het Licht van de Paaskaars naar de kinderkring o.l.v. Kobi Heeringa

Schriftlezing: Jesaja 5: 1 – 7 lector: Corry Siersema

Zingen: Psalm 119: 40 en 57

Schriftlezing: Lucas 20: 9 – 19, 33 – 43

Zingen: ‘Met de boom des levens’
Lied 547: 1 allen, 2 vrouwen (refr. allen), 3 mannen (refr. allen),
4 vrouwen (refr. allen), 5 mannen (refr. allen), 6 allen

Verkondiging

Orgelspel *de kinderen komen terug in de kerk*

Zingen: ‘Christus naar wie wij heten’ Lied 544: 1, 3 en 5

Dienst van Gaven en Gebeden

Filmpje bij de collecte bijdrage Z.W.O.
‘Een nieuw begin ... voor weeskinderen in Rwanda

Inzameling van de gaven onder orgelspel

bestemd voor Kerk in Actie; Zending
Eén van de kinderen zal samen met ‘Rainbow’ meehelpen bij de collecte.

Gebeden Dankgebed – Voorbede – Stil gebed –
gezamenlijk bidden van het ‘Onze Vader’

Slotlied: ‘Glorie zij U, Christus, U leed onze nood (zo mogelijk staande)
Lied 574

Uitzending en Zegen

Aansluitend zingen Amen, amen, amen (lied 431c)

Orgelspel,

Collecte bij de uitgang bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk

**Op deze eerste zondag van de maand is na de dienst iedereen van harte
welkom in de ontmoetingsruimte voor koffie, thee of frisdrank.**

Vandaag zondag 7 april wordt de tweede Ringzondag gehouden



Deze keer vindt de Ringzondag plaats in de kerk van de Protestantse gemeente “De Brug” aan het Kerkplein in Oostburg.

Na de kerkdienst zal er onder het genot van een kopje koffie/thee nagepraat worden en wordt iets verteld over de Protestantse gemeente “De Brug”. De bijeenkomst wordt besloten met een eenvoudige lunch.

Dit alles om elkaar als gemeenten beter te leren kennen om zo in de toekomst op een goede manier met elkaar samen te kunnen werken.

Voor meer informatie: Henk Siersema, Elly Tollenaar of Cor-Elli de Bruijn

Bij de komende viering en diensten

Open Kerk en Middagebed:

Zoals elke week is dinsdag de kerk geopend vanaf 13.00 uur.

In samenwerking met de Gereformeerde Kerk (v) vindt om 13.15 uur het Middagebed plaats in de Dagkapel.

De kerk en ontmoetingsruimte blijft daarna tot 15.00 uur open.

Iedereen is van harte welkom!

Er is koffie of thee en tijd voor een gesprek.

Woensdag 10 april vindt de tweede Vesper plaats ook dit jaar in samenwerking met de Gereformeerde Kerk (v). De viering wordt gehouden in de kerk aan de Tramstraat en begint om 19.30 uur.

Zondag 14 april, Palmpasen, zesde zondag van de 40-Dagentijd

hoopt om 10.00 uur mevr. drs. Roggeband uit Tholen voor te gaan.

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor de Protestantse Kerk in Nederland; JOP

Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor het plaatselijk kerkenwerk.

Website Protestantse gemeente te Hoek: www.pknhoek.nl

Ook op facebook zijn wij te vinden!

Voor meer informatie over Kerken en gemeenten die behoren tot de classis Delta:

www.gelovenindedelta.nl

Bij de komende weken

Dinsdag 9 april: Kerkenraadsvergadering, aanvang 19.30 uur

Donderdag 11 april: Ronddelen Paasattenties bij gemeenteleden

Deze jaarlijkse traditie gaat uit van de diaconie in samenwerking met de Kerkelijke Vrijwilligers Dienst.

Helaas hebben we de leeftijdsgroep iets moeten aanpassen.

Vanaf dit jaar zullen de attenties bij gemeenteleden van 80 jaar en ouder gebracht worden.

Dit betekent dat sommige gemeenteleden vorig jaar wel een attentie gehad hebben en deze attentie nu niet meer krijgen.

Aangezien de groep ouderen sterk uitbreidt, worden de kosten voor de Paasattenties ook steeds hoger en dit is steeds moeilijker op te brengen. Wij rekenen op uw begrip hiervoor.

Dinsdag 16 april: Eethoek voor alleenstaanden, aanvang 18.00 uur

Een avond van gezellig samenzijn waarin maaltijd en ontmoeting centraal staan.

De kosten bedragen € 8 per persoon.

U bent van harte welkom vanaf 17.30 uur in de ontmoetingsruimte van de kerk aan de Langestraat.

Graag aanmelden voor 13 april bij Catrien Mol (0115-441397)

Samenwerkende Diaconieën van Protestantse gemeente en Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt)

Donderdag 18 april: The Passion, aanvang 20.30 uur

Aansluitend aan Witte Donderdag – dienst

Mededelingen

Goed nieuws!

Met dank voor zijn inzet hebben is er afscheid genomen van Sjaak Verhelst als koster van onze gemeente.

Sinds vandaag zijn er twee nieuwe kosters en dat is goed nieuws! Finie Herrebout en Patrick de Koning hebben beiden deze taak op zich genomen en daar zijn we blij mee.

De Kerkrentmeesters.

Dank

Op 28 maart j.l. is weer de Wereldmaaltijd gehouden.

We mochten weer een groot aantal deelnemers (56 pers.) verwelkomen. Het was een zeer geslaagde avond . met veel complimentjes voor ons kookteam.

De netto opbrengst van deze maaltijd is € 315,- en is bestemd voor het 40-dagentijdproject “ Een nieuw begin” van Kerk in Actie.

We willen alle deelnemers, medewerkers en de gulle gevers/sponsors hartelijk bedanken voor hun bijdrage, aanwezigheid en geweldige inzet. Als organisator van dit gebeuren geeft ons dit een goed gevoel.

Geef je leeftijd!

Vandaag zijn de envelopjes (met uitleg) voor deze actie uitgedeeld. Van harte bij u aanbevolen!

Werkgroep Diaconaat en ZWO

Paasgroetenactie 2019 Het zijn niet zomaar groeten!!

Na de dienst worden de kaarten uitgedeeld.

Zo'n Paasgroet doet goed.

De ontvangers realiseren zich dat er aan hen gedacht wordt;

dat mensen zich even inleven in hun situatie.

Pasen is een nieuw begin en het is goed om die boodschap elk jaar opnieuw door te geven.

Dit jaar verloopt de actie net als vorig jaar.

Het zijn dubbele kaarten die al door de werkgroep in een enveloppe met daarop het adres van de gevangenis zijn gedaan,

een postzegel moet er nog wel op!

Schrijft u weer mee?

Op de bovenste kaart kunt u een gedicht of groet aan de gevangene schrijven, en uw naam (zonder naam is het geen hartelijke groet!).

Adres en/of woonplaats mag u niet vermelden.

Kaarten met adres of woonplaats en kaarten zonder naam worden niet doorgegeven.

voorbeeld voor een groet: U bent in onze gedachten.

Heb moed, u wordt niet vergeten

Onze beste wensen, ook voor de toekomst.

Verlies de hoop niet.

De onderste kaart kan de gedetineerde zelf versturen.

Schrijf dus niets op deze onderste kaart, maar plak daar eventueel wél een postzegel op.

Dit is een algemene kaart (*geen* paasgroet), zodat gedetineerden deze op elk moment van het jaar kunnen versturen.

De gevangenispredikanten wijzen ons steeds op het belang hiervan;

Daarmee kan hij of zij het contact met de buitenwereld, met hun gezin en familie in stand houden.

Dat dat mogelijk wordt gemaakt, doet extra goed, aldus vele justitiepredikanten.

Niet alleen de gedetineerden zelf, maar ook hun familieleden zijn erg blij met de hartelijke belangstelling die van deze Paasgroet uitgaat.

De groetenkaarten kunnen tot en met dinsdag 9 april 2019 verzonden worden

