



Protestantse gemeente te Hoek

Zondagsbrief
Zondag 27 januari 2019
Kleur: Groen

Voorgangers:	dhr. Jan Willem Slager uit Goes
Ouderling van dienst:	Henk Siersema
Organist:	Akko de Feijter
Koster:	Leen Dieleman
Video Wall:	Nelly Mol
Crèche:	Finie Herrebout

De bloemen gaan met een hartelijke groet namens ons allen naar mevr. Robijn in Verzorgingshuis 'Vremdieke'.

Omzien naar elkaar

Voor zover bij het maken van deze zondagsbrief bij de kerkenraad bekend, verblijft mevr. Elly Riemens in het ziekenhuis in Terneuzen.

Mevr. Pijpelink-Durinck is opgenomen geweest, maar inmiddels weer thuis.

Namen van gemeenteleden die ziek zijn, thuis of in het ziekenhuis en namen van gemeenteleden waar de bloemen heen kunnen of een kaart gebracht kan worden, graag doorgeven aan één van de leden van de werkgroep pastoraat.

Namens het pastorale team,
Ada Dieleman

Bij de komende dienst

Zondag 3 februari, dienst om 10.00 uur waarin ds. Anke Dekker uit Brielle hoopt voor te gaan.

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor Kerk in Actie, Werelddiaconaat.

Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor het plaatselijk kerkenwerk.

Zoals op de zondagsbrief van 16 december vermeld heeft ds. Dekker sinds 1 januari de pastorale zorg voor onze gemeente overgenomen van Reverent Ank Muller.

Er is een overeenkomst aangegaan in samenwerking met de Protestantse gemeente Philippine-Sas van Gent-Sluis. Ook daar verleent ds. Dekker sinds 1 januari pastorale ondersteuning.

Zo nu en dan zal zij ook voorgaan tijdens de zondagse eredienst.

Het afscheid van Reverent Ank Muller zal plaatsvinden op zondag 17 februari

Orde van de dienst

Orgelspel

Woord van welkom door de ouderling van dienst

Dienst van de Voorbereiding

Aansteken van de kaars voor de kinderkring door Emily de Koning

Psalm van de zondag: Psalm 145: 1 en 2 (zo mogelijk staande)

Bemoediging en Groet (daarna gaan allen zitten)

Introductie thema van de dienst: Kun je God volgen?

Zingen: 'Grote God, wij loven U'
Lied 413: 1, 2 en 3

Gebed

Zingen: Psalm 121: 1, 2 en 4

Met de kinderen

Wij zingen het kinderlied (2x): 'Geroepen om op weg te gaan'
Lied 832

De kinderen in de basisschoolleeftijd gaan met het Licht van de Paaskaars naar de kinderkring o.l.v. Daniëlle Rijksen

Dienst van het Woord

Zingen: 'Here Jezus om uw woord'
Lied 314: 1, 2 en 3

Schriftlezing: Jesaja 61: 1 – 9 Lectrice: Jenny Wilson

Schriftlezing: Lucas 4: 14 – 21 Voorganger
Efeze 5: 1 en 2

Zingen: 'Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer'
Lied 360: 1, 2 en 6

Verkondiging

Orgelspel

Kinderen komen onder orgelspel terug in de kerk

Zingen: 'Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht'
Lied 834

Dienst van Gaven en Gebeden

Inzameling van de gaven onder orgelspel

bestemd voor de Protestantse Kerk in Nederland, JOP

Gebed afgesloten met het gezamenlijk bidden van het 'Onze Vader'

Slotlied: 'Geest van hierboven' (zo mogelijk staande)
Lied 675

Uitzending en Zegen

Aansluitend zingen Amen, amen, amen (lied 431c)

Orgelspel,

Collecte bij de uitgang bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk

Bij de komende weken

Open Kerk en Middaggebed:

Zoals elke week is dinsdag de kerk geopend vanaf 13.00 uur.

Om 13.15 uur vindt het Middaggebed plaats in de Dagkapel.

De kerk en ontmoetingsruimte blijft daarna tot 15.00 uur open.

Iedereen is van harte welkom, er is koffie of thee en tijd voor een gesprek.

Woensdag 30 januari: In Gesprek! o.l.v. ds. Dick Stap

Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

Deze avond zal ds. Stap ons een presentatie geven over de vele iconen die o.a. in de Grieks Orthodoxe traditie een grote rol spelen.

De avond vindt deze keer plaats in de ontmoetingsruimte van de kerk.

Verdere informatie:

Corry Siersema, tel. 0115-442074 of Cor-Elli de Bruijn, tel. 0115-617011

Vrijdag 1 februari: Orgelconcert met Gert van Hoef en Akko de Feijter

Aanvang van de avond is 19.30 uur en de toegang is gratis.

Er wordt een collecte gehouden bestemd voor 'Zeeland voor Pakistan'.

Mededelingen

Eethoek voor alleenstaanden

Deze maand is er weer een avond van gezellig samenzijn waarin maaltijd en ontmoeting centraal staan en wel op dinsdag 12 februari.

De kosten bedragen € 8 per persoon.

De maaltijd begint om 18.00 uur, u bent van harte welkom vanaf 17.30 uur in de ontmoetingsruimte van de kerk aan de Langestraat.

Graag aanmelden voor 8 februari bij Catrien Mol (0115-441397)

of Cora Tollenaar (0115-441709).

Samenwerkende Diaconieën van Protestantse gemeente en Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt)

Boeken

De inzameling van boeken voor verkoop t.b.v. 'Zeeland voor Pakistan' is weer begonnen. Heeft u nog boeken die daarvoor in aanmerking komen

(in goede staat!) dan graag contact opnemen met Cor-Elli de Bruijn.

Via tel. 0115-617011 of via e-mail: jaapencorelli@planet.nl

Website Protestantse gemeente te Hoek: www.pknhoek.nl

Ook op facebook zijn wij te vinden!

Voor meer informatie over Kerken en gemeenten die behoren tot de classis Delta:

www.gelovenindedelta.nl

Afgelopen week was de 'Week van gebed voor de eenheid'

20 t/m 27 januari 2019

Tijdens het Middaggebed is er aandacht voor geweest,
door het uitspreken van het volgende gebed:

GEBEDEN VAN DE GELOVIGEN

Laten wij ons gezamenlijk gebed richten tot de Heer,
voor de kerk en voor de noden van heel de mensheid.
Vanaf eilanden en oceanen aanbidden wij U, God, Schepper van alle leven.
Op bergen en in dalen prijzen wij U, God, Verlosser van de wereld.
Met de tongen en talen van alle naties danken wij U, God,
Trooster van lichaam en ziel.
Wij komen tot U, met onze lasten, onze hoop en verwachting.
Zo vragen wij U:

God, hoor ons gebed en schenk ons uw liefde.

Wij bidden voor degenen die leven midden in ongerechtigheid.
Geef ons moed om hun stem te zijn en hun hoop te versterken.
Wij bidden voor degenen die maar doorgaan met onrecht.
Moge uw welwillendheid onze harten vervullen en ons maken tot bewerkers van
vrijheid en vrede.
Wij bidden voor elk instituut en elke persoon die zich inzet voor gerechtigheid.
Laat ons rechtvaardig handelen overeenkomstig uw woorden.
Zo vragen wij U:

God, hoor ons gebed en schenk ons uw liefde.

Wij bidden voor de zichtbare eenheid van de kerk.
Help ons om aan Jezus' gebed te voldoen, dat wij één zullen zijn en samenwerken
opdat uw Koninkrijk openbaar wordt.
Zo vragen wij U:

God, hoor ons gebed en schenk ons uw liefde.

Wij danken U voor de vele kleuren, culturen en gewoontes die wij met elkaar delen
in deze wereld. Bij al onze verschillen, verenig ons door uw liefde.
Stel ons in staat om samen te werken aan de waardigheid van het leven en deze
wereld te maken tot een rechtvaardig en vredig huis voor heel de mensheid.
Zo vragen wij U:

God, hoor ons gebed en schenk ons uw liefde.

Deuteronomium 16: 11 – 20



Zoek het
recht
en niets dan het recht

DEUTERONOMIUM 16 VERS 11-20

Luister naar de wind,
die een lied van liefde zingt:
'kom zoals je bent,
met je treurend hart, mijn kind,
en ik zal jou verlossen,
dat je vrede vindt.

Houd je vast aan mij,
als je eenzaam bent en klein
en wees niet bezorgd,
ik zal altijd bij je zijn.