



Protestantse gemeente  
te Hoek

27 NOVEMBER | IN GESPREK!



## KANAÄNITISCHE MYTHEN EN DE BIJBEL

LEZING DOOR DS. NEL ROGGEBAND

INLOOP 19:30 UUR | AANVANG 20:00 UUR

KERK PROTESTANTSE GEMEENTE TE HOEK, LANGESTRAAT

Aan het bijbelse paradijsverhaal liggen Kanaänitische mythen ten grondslag. Oude kleitabletten bevatten een oerversie van het verhaal van Adam en Eva. Samen met andere oudoosterse mythen droegen zij bij aan de vorming van de bijbelse verhalen over schepping, paradijs en zondvloed.

De nauwe verwantschap tussen de Kanaänitische en bijbelse verhaaltradities laat zich niet alleen in de taal zien, maar onder andere ook in de gedeelde naam voor de scheppergod (El).

Hoewel de overeenkomsten groot zijn, maakten de bijbelschrijvers hun eigen, scherpe keuzes. In de bijbelse tekst wordt de mens zelf verantwoordelijk voor de keuze tussen goed en kwaad. Niet langer is de mens een speelbal van de goden.

**U BENT VAN HARTE WELKOM!**